



*De familie dankt u oprecht
voor de vele steunbetuigingen
en woorden van troost in deze moeilijke tijden.*



www.begrafenissenlemmens.be - Rumst - 03/888.20.33



Mitteke Mampaey

Echtgenote van Jos Bergmans

° Reet, 9 augustus 1937 - † Edegem, 10 november 2020

Lid van het Magnificatkoor Reet, tekenacademie Willebroek, OKRA, Samana, Fit LSA Reet, Ariadne en Innerwheel.

Moeke,

Zo lief en zo zacht,

Je verliet ons totaal onverwacht.

Je had nog zoveel plannen, nog zoveel dingen te doen.

We hadden nog graag samen op stap gegaan,
je zien schilderen, tuinieren...

Voor iedereen zorgen was je grootste geluk.

We zijn zo fier op jou.

We zullen je goede raad en je lieve attenties heel erg missen.

Duizendmaal dank voor wat je hebt betekend in ons leven.

Een beter Moeke kon men ons echt niet geven.

Dit melden u:

Jan en Griet Bergmans - Mennes,
Jente & Bart,
Sam & Tine,
Joren (†),
Mirte,

Walter en Ann Haegemans - Bergmans,
Tine & Arnout,
Margot & Yorick,

Steven en Lieve De Laet - Bergmans,
Jonah & Cato,
Linde,
hun kinderen en kleinkinderen,

De families Bergmans en Mampaey.

*Ze zijn beiden onverwacht overleden
ten gevolge van een ongeval.*

*We hebben in familiale kring afscheid genomen
van moeke en vake waarna we hen te ruste legden
in het urnenveld op de begraafplaats van Reet.*

*U kan een opname van de viering bekijken via
<https://youtu.be/EFQrHjwZrI>*

Met dank aan dokter Kris Bleys voor zijn goede zorgen.

Rouwadres:

Haegemans - Bergmans
Eikenstraat 80 - 2840 Reet.



Jos Bergmans

Echtgenoot van Mitteke Mampaey

° Reet, 13 juli 1934 - † Edegem, 21 november 2020

*Bestuurslid Middenstand Reet, lid van Rotary,
Brooikensstoet Reet, Kerkfabriek, A12 Business Club, OKRA,
Samana, Fit LSA Reet, oprichter Fiduciaire Bergmans en Bema.*

Vake,

Altijd tevreden en vol goeie moed.

Je verliet ons even onverwacht, moeke tegemoet.

We hadden nog graag samen met jou van de natuur genoten,
gaan wandelen in de bergen of een terrasje gedaan.

We zullen je goede raad, je hulp en je humor heel erg missen.

We zijn zo trots op jou.

Je levenswerk gaf ons een duwtje in de rug.

Bij ons moeke zijn was het liefste wat je wou.

Duizendmaal dank voor wat je hebt betekend in ons leven.

Een beter Vake kon men ons echt niet geven.