

*Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet.*

Gonda Frans

Weduwe van Gust Van Buggenhout

Geboren te Rumst op 20 juli 1932
en zachtjes ingeslapen te Mechelen op 11 december 2022.

**Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Gonda
op ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 om 10.30 uur
in de kerk van Sint-Pieter te Rumst,
onmiddellijk gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats van Rumst.**

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.10 uur.

*Met dank aan alle helpende handen van Thuisverpleging, Kine, Vlotter, Ferm en Nachtzorg Mechelen,
ook aan het personeel van het A.Z. Sint-Maarten en Palliatieve afdeling De Mantel te Mechelen
voor de goede en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres:
Familie Van Buggenhout - Frans
p/a Kerkstraat 42 - 2840 Rumst

Moe en moeke Gonda van

Peter en Rita Van Buggenhout - De Clercq,
Liesbeth & Jason, Noah, Senne,
Eva & Niels, Gabriël,

Els Van Buggenhout,
Annelies,
Ellen, Yoshi, Feline,

Bert en Silvia Adriaensens - Van Buggenhout,
Joke, Lukas & Nina, Emiel & Lien,
Els & Gert, Lennert, Briek,
Leen & Bert, Stan, Tijn,

Jos en Ingrid Van der Auwera - Van Buggenhout,
Katrien & Sander, Seth, Mille,
Bram & Saskia, Maité, Wanne, Leene,

Luc en Annelies Tuymans - Van Buggenhout,
Line & Matthieu,
Sanne & Jürgen,

Schoonzus van

Lisa Van Buggenhout,

Delen in hun verdriet: haar neven en nichten, de families Frans en Van Buggenhout.