



*Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven
je leert het eigenlijk nooit
Toon Hermans*



Met droefheid melden wij u het overlijden van

de heer

Marcel Van Hul

Weduwnaar van mevrouw Maria Louisa Moons

Hij werd geboren te Antwerpen op 1 juli 1931
en is overleden in WZC Immaculata te Edegem
op 28 december 2022.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Marcel
tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk
te Kontich-centrum
op **vrijdag 6 januari 2023 om 11.00 uur.**

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

Nadien zal hij een plaatsje krijgen op de begraafplaats van Edegem.

Dit melden u:

Hilde Van Hul,
Wencke en Arno Chauvaux - Deleye,
Wietse Chauvaux,
Wout en Chiara Chauvaux - Cossu,

Diane en Anja Van Hul - Heijlen,
Hanne en Floris Cornelissen - Abrams,
Maaïke en Tristan Eeckhout - Aerts,
Margot en Jonathan Eeckhout - Boeykens,

Chris (+) Van Hul,
Brent Van Hul,
Loran Van Hul,

zijn kinderen en kleinkinderen,

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Van Hul en Moons.

Speciale dank aan zijn huisarts Dr. Renilt Moons en het personeel van WZC Immaculata te Edegem.

Er is mogelijkheid om Marcel een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum, Kerkstraat 20
te Rumst op maandag, dinsdag en woensdag tussen 14 uur en 19 uur na afspraak op 03/888 20 33.

Rouwadres: Familie Van Hul - Moons, p/a Kerkstraat 42 - 2840 Rumst
Online condoleren via <https://www.begrafenissenlemmens.be>