



Als ik eenmaal dood zal zijn,  
wat zal ik dan het meest betreuen?  
Misschien het eigentijds gebeuren  
of is 't de toekomst die ik benijd?

Mensen dromen van raketten,  
verre vluchten door 't heelal.  
Nieuwe werelden ontdekken  
die ik nooit beleven zal.

Maar als ik eenmaal dood zal zijn,  
wat zal ik dan het meest betreuen?  
Bloemen, planten, held're kleuren?  
Een beetje late zonneschijn?

Hart- en andere transplantaties  
scheppen straks een nieuwe mens.  
Leven zonder complicaties,  
honderd jaar wordt men naar wens.

Maar als ik eenmaal dood zal zijn,  
hoor ik geen vogeltjes meer fluiten.  
Zie ik geen lentebloem meer ontluiken,  
ken ik geen vreugde en geen pijn.

Als ik eenmaal dood zal zijn,  
zal de wind nog altijd ruisen?  
Zal de zee nog blijven druisen?  
Zal men mij vlug vergeten zijn?

Op weg naar de Heer is van ons heengegaan

# *Julia Mattheus*

*(geboren De Weerdt)*

Weduwe van Louis Liekens

Geboren te Schriek op 5 november 1934  
en overleden in A.Z. Rivierenland te Reet op 26 mei 2024.

**De christelijke afscheidsplichtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd  
heeft plaats op VRIJDAG 31 MEI 2024  
om 15.00 uur in de aula, Kerkstraat 20 te Rumst,  
onmiddellijk gevolgd door de asverspreiding  
op de begraafplaats van Terhagen.**

Samenkomst in de aula vanaf 14.45 uur.

*Met dank aan haar huisdokter Inge Peelman, dokter Kathleen Bollaerts  
en alle medewerkers van A.Z. Rivierenland, afdeling Geriatrie  
voor de goede zorgen.*

Rouwadres:  
Familie Liekens - Mattheus  
p/a Kerkstraat 42 - 2840 Rumst.

Dit melden u:

Freddy en Maria Castrel - Liekens,  
Dominique en Rita dutron - Liekens,

*haar kinderen,*

Christof en Evelien Rodrigus - Verpaelst,  
Rogers en Lieske Pettersen - dutron,  
Pelle dutron,  
Krisje dutron,

*haar kleinkinderen,*

Arian Rodrigus,  
Mads Pettersen,

*haar achterkleinkinderen,*

De families Mattheus, Liekens en De Weerdt.